

Ik ben (bijna) altijd vriendelijk



- Het is belangrijk om aardig te zijn maar dat is niet altijd eenvoudig. Dit vrolijke boekje laat zien waar het fout kan gaan en wat 'aardig zijn' eigenlijk betekent
- Een hartverwarmend verhaaltje, waarin een jongetje erachter komt dat empathie soms moeilijker is dan het lijkt
- Aardig zijn werkt aanstekelijk en maakt andere mensen ook aardig, tot de hele wereld het is!



Met kijkgaatjes

vanaf 3 jaar | gebonden | 24 blz.
290 x 230 mm | NUR 218 | € 12,99
verschijnt mei 2021



Reeds verschenen



9781474959421

vanaf 3 jaar | gebonden | 24 blz.
290 x 230 mm | NUR 218 | € 12,99

